

Op lemen voeten

TIJDSCHRIFT VOOR WANDELAARS

2011-4 € 6,25

Cuba

Polen

Kroatië

Albanië

Slovenië

Hongarije

Gobi-woestijn

Geloven in België is werelds

Kuifje, het geheim van de Eenhoorn

Oost - West



oud-hoogleraar Dick de Boer

'Emo ging in de winter naar Rome, dan moet je hartstikke knotsgek zijn'

Dwars door zingend zand



Wij zijn de uitdaging aangegaan de Badain Jaran woestijn van noordoost naar zuidwest lopend te doorkruisen. Deze zandwoestijn is een deel van de Gobi woestijn, die zich zowel in Mongolië als in China bevindt. Het overgrote deel van de Gobi bestaat uit rots en steppeachtig terrein, slechts 3% ervan bestaat uit zand. Dat deel hebben wij uitgekozen.



Tekst en fotografie Roelant Meijer

Het zand stapelt zich op tot megaduinen zo groot als bergen. Met als topper Bilitu, de hoogste zandduin ter wereld: bijna 500 meter van voet tot top. De Badain Jaran heeft een oppervlakte van 47.000 km² dat is ongeveer net zo groot als Nederland. Wij hebben 12 dagen om dit deels verlaten zand te overwinnen en de steppe te bereiken. Deze 160 kilometer lange tocht maken we met inzet van 25 kamelen die onze bagage en vooral water dragen. Onderweg zullen we vele duinmeertjes tegenkomen en als kers op de taart een boeddhistisch klooster, bewoond door één enkele monnik.

Bergen van zand. Het landschap waar we doorheen lopen is machtig groot. Dit zijn geen zandduinen meer, dit zijn ware bergen, met toppen, bergkammen, waar je een weg moet zoeken naar de pas. Middelhoge duinen kronkelen in een patroon van klimmen en dalen naar deze toppen toe, de toppen zijn steil en moeilijk beklimbaar. Aan de lijzijde is het zo steil dat je niet gewoon naar beneden kan lopen maar moet rennen, door het glijdende en zingende zand achtervolgd. Soms dalen we wel 200 meter af aan één stuk. Daarna volgt dan weer de volgende helling. Net als in de bergen een oneindige tocht naar boven, naar de pas die toch nog een stuk hoger blijkt te liggen. Altijd. Op één dag lukt het ons ongeveer drie van deze bergruggen van zand over te steken. Dan hebben we 22 kilometer in de benen, 1600 hoogtemeters gestegen en ook 1600 gedaald. De totale tocht maken we 15.000 hoogtemeters over 160 kilometer, door altijd maar zand. En dat is dan ook nog eens zingend zand. Als je in de warme middag afdaalt maakt het schuivende zand het geluid van de hoornblazers van de boeddhistische monniken in de kloosters van Labrang, hier nog 750 kilometer vandaan. ▶



Dag 3 ...Van ons kamp naar het volgende gaan we over drie gigantische zandruggen, als bergruggen, de aanloop is een geleidelijk oplopend duinlandschap om te eindigen in een machtige muur die zich naar beneden stort met wel 200 meter high speed downhill running. Tegen onze verwachting in nemen de kamelen na ons de dezelfde helling - diagonaal, zonder uitglijders...

Dag 5 Deze middag is het stoffig wat het uitzicht een mooie zachte deken geeft, in de hogere lucht komen er wolken voorbij die mooie schaduwen over het zand werpen. De wereld loopt vandaag van zachtgeel via lila naar een paarsblauwe lucht.

Dag 7 Vandaag zijn we totaal plat bij aankomst, tot ons geluk is de etenstent al opgezet door de Mongolen zodat we in de schaduw daarvan kunnen neerstorten. Om thee te drinken. Deze dag was weer warmer dan de vorige, de ochtendetappe langer, de lunch korter en de schaduw nog meer afwezig.

Dag 9 De zon zit vandaag in het zand, zwetend stampen we weer omhoog waar de zon ook al brandt.

*Elke dag lopen we door het zand.
Hoe hoger, hoe steiler de helling,
hoe meer we wegroetsjen*





Dag 11 Elke dag lopen we door het zand dat steeds muller wordt naarmate we hoger komen. Hoe hoger, hoe steiler de helling, hoe meer we wegroetsjen. Elke dag bereiken we dat punt op het moment dat de zon het hardst brandt. Het zweet

gutst overal uit. Dit bevalt me, hier word ik gelukkig. Dan eindelijk de laatste stap over de rand: zitten, kijken naar de enorme wijde, water drinken. ■

Informatie

Van de fotograaf is dit boek verschenen: 'Saharazand, te voet door de Libische leegte', Roelant Meijer, Tegenwind, Utrecht 2011 – 144 blz – ISBN 9789081722117 – 22,50 – full colourfoto's.
Verkrijgbaar: www.saharazand.nl

